

Bloesemperiode

Japan is geschikt voor iedereen zegt Sodekamp: "Ik boek vooral mensen naar Japan die houden van individueel reizen en het niet erg vinden om ter plaatse nog wat energie te steken in het plannen van de treinverbindingen. Zo kun je op basis van de Japan Rail Pass vooraf stoelen reserveren op alle trajecten. Reizen naar Japan kan het hele jaar door, maar de bloesemperiode in maart/april is natuurlijk de mooiste periode. Dit is echter ook een hele drukke periode. In de herfst is het ook mooi reizen. In de zomer kun je te maken krijgen met veel regen en erg hoge temperaturen. Het land is met geen enkele andere bestemming te vergelijken. Perfect dus voor mensen die een keer iets anders zoeken. Hoewel het zeker niet het goedkoopste land is, vond ik het prijsniveau erg meevallen. Veel mensen denken volgens mij dat alles extreem duur is."

Untamed Travelling

"India blijft reizigers verbazen en is daarom een cadeau om aan te bieden; pas als je het uitpakt weet je wat erin zit. India heeft hetzelfde verrassingselement. Je kunt reizigers nog zo goed voorbereiden maar eenieder weet pas hoe de cultuur, gewoonten en mensen zijn als je er geweest bent. Dan pas besef je hoe divers dit bijzondere land is. Natuurlijk cultuur in overvloed en prachtige nationale parken die garant staan voor een fantastische natuurbeleving. Hotels van klein tot groot, van paleizen in heritage stijl tot luxe natuurlodges en tophotels als Oberoi die in de top tien van de wereld staan. Voor iedereen is er keuze te over om de reis helemaal naar wens te maken, met in mindere of - zoals Untamed graag ziet - meerdere mate lokale activiteiten zoals koken bij de mensen thuis, fietsen op het platteland of een verblijf in een dorp. Dit alles om het

echte India te leren kennen. Reizigers die de drukte in Noord-India liever mijden kunnen kiezen voor een meer ontspannen reis door Zuid-India. Deelstaten Karnataka en Kerala zijn prima voor first timers in India en kunnen de concurrentie met Sri Lanka makkelijk aan. En sinds KLM drie keer per week direct vliegt op Bangalore is er een prachtige regio opengedaan voor reizigers die alles al hebben gezien behalve dit deel van India. Denk aan strand in Goa maar ook aan besneeuwde bergpieken, sneeuwuipaarden en trekkings in Ladakh... Hoe bijzonder en divers kun je het krijgen en dat allemaal in één land! Met een serviceniveau dat bovengemiddeld is staat India al heel lang in de top 10 van Untamed Travelling. Wij adviseren je er graag over.



Tropisch Maleisië

Verre reizen specialist Mariëlle de Visser (Productmanager Maleisië, de Jong Intra Vakanties) weet alles te vertellen over Maleisië.

"Hoogtepunten van Maleisië zijn Kuala Lumpur, Cameron Highlands, Belum, Penang en Langkawi. Ongeveer twee jaar geleden hebben wij een studiereis gemaakt naar Maleisië. Hierbij zijn wij gestart in de veelzijdige stad Kuala Lumpur. Het is een fantastische stad met enorm veel cultuur en heerlijk eten. Een echte aanrader in deze stad is ook om te gaan dineren in de Kuala Lumpur Tower. Hier diner je op een hoogte van 335 meter. Daarnaast was mijn verblijf op Maleisisch Borneo een absoluut hoogtepunt! In de staat Sarawak is het een aanrader om minimaal een dag een bezoek te brengen aan het Bako National Park. Je ziet hier verschillende diersoorten en de omgeving is prachtig. In de stad Kuching is het erg leuk om 's avonds te wandelen om vervolgens in een restaurantje langs de rivier te genieten van het heerlijke eten. Een bezoek aan de staat Sabah is niet compleet zonder een verblijf van minimaal twee nachten in Sukau. Je verblijft aan de Kinabatangan rivier en ziet tijdens een riviercruise diverse dieren, zoals orang-oetans en makaken. Een prachtige omgeving. Wat niet mag ontbreken is een bezoek of verblijf in de stad Malacca met haar geschiedenis en gezellige Jonker Street, een strandverlenging op één van de tropische eilanden zoals Langkawi of het eiland Perhentian en een verblijf in één van de regenwouden zoals Taman Negara of Belum."

Maleisisch Borneo

"Naast relaxen op Langkawi biedt het eiland zoveel meer. Wat erg leuk is, vooral voor families, is de mangrove cruise. Tijdens deze excursie maak je een prachtige boottocht



door de mangrovebossen van Langkawi en breng je onder andere een bezoek aan een visboerderij, grotten en zie je apen en adelaars. Een bezoek aan de kleurrijke Kek Lok Si Tempel, de grootste Boeddhistische tempel van Zuidoost-Azië, op Penang is ook zeker de moeite waard. Maleisië heeft zoveel te bieden, het is er lastig om maar een paar dingen te benoemen. Maleisisch Borneo is nog vrij onbekend. Dit gedeelte wordt vaak gecombineerd met West-Maleisië, maar op Maleisisch Borneo kan je zeker een aantal weken rondreizen. Dit gedeelte is nog niet heel toeristisch en persoonlijk vind ik dit heel fijn. Daarnaast is er op Borneo voor ieder wat wils. Dwaal rond in de steden Kuching en Kota Kinabalu, ontdek de prachtige natuur en ga op zoek naar de verschillende diersoorten in Bako National Park en Sukau en geniet van zon, zee en strand in Damai Beach en Kota Kinabalu", aldus De Visser.